

ARBETARTIDNINGEN
Göteborg(TSO 30) (k)
C:a 8.000 ex. 1/vecka



Stockholm 7
Tel. 08/11 10 87
11 10 45, 11 10 46

8-14/9-67

Ann i Ny Dag

DEBATTFÖNSTRET - DEBATTFÖNSTRET - DEBATTFÖNSTRET

Handling mellan kristna och marxister

● På Vänsterpartiet kommunisternas senaste kongress markerades att samlingen av vänsterkrafter i Socialistiska förbundet var en följd av utvecklingen och fanns oavsett om vi knöt an till dem eller ej. Likartat är förhållandet med de religiösa grupperna i vårt samhälle som alltid funnits oavsett vad politiska och andra organisationer haft för inställning till dem. Utvecklingen och läget i världen ställer oss emellertid inför nya frågekomplex och till dem hör bl.a. vårt förhållande till dessa kristna sammanslutningar.

John Takman gjorde ett inlägg i en debatt i Stockholms stadsfullmäktige, redovisat under rubriken "Dialog mellan kristna och marxister" i Ny Dag nyligen. Takman understryker där vikten av den dialog som förs mellan kristna och marxister, framför allt i Italien och Frankrike och tillägger: "Det har stått helt klart åtminstone för oss marxister och också, så långt jag kunnat följa med, för många av de kristna debattörerna, att de oförenliga filosofiska ståndpunkter som marxister och kristna har i vissa centrala frågor, inte på något sätt behöver utgöra ett hinder för marxister och kristna att samarbeta och att samarbeta mycket bra när det gäller att lösa en hel del konkreta problem."

● I en polemisk artikel i DN (20/11-66) skriver docenten i religionsfilosofi Anders Jeffner bl.a. att "om kyrkan tar sin världsliga uppgift på allvar, kan den ge ett viktigt krafttillskott till dem som strävar efter att

Av Solveig Rönn

främst hungerkrisen. Missionär Jean Malm har i en artikel i Dagen (21/6-67) skildrat denna hungerkris från olika delar av Indien där man lever på "gräs och bark och ingenting". Skaror av människor måste dö ty hjälpen har inte nått fram och hoppet för överlevande står nu till monsunregnen. Läget i landet bedöms av de flesta iakttagare såsom varande fullständigt hopplöst.

● Redan nu måste skapas sådana lösningar som förebygger ett nytt Vietnam. Kanske skall det ske via Indien som ju är nyckeln till Asien. Givetvis ett annorlunda Indien, något nytt och revolutionärt där människorna lärt inse sitt värde som människor. Ur detta sitt människovärde kan de hämta förtröstan på den egna förmågan till skapande arbete och självförsörjning.

För att modernisera och effektivisera detta uppbyggnadsarbete i Indien har Rajmohan Gandhi ställt sig i spetsen. Han är sonson till Mahatma Gandhi och chefredaktör för tidningen Himmat i Bombay. En konkret 4-årsplan har utarbetats. Det gäller byggandet av utbildningscentrum i Panchgani, 30 mil från Bombay. Utbildning sker inom olika yrken och sedan reser de yrkesutbildade ut till landets byar. En modellby för rationellt jordbruk ingår också i den ekonomiska planen. Första etappen av utbildningscentrat i Panchgani beräknas färdigt vid årsskiftet. Ett

dering och målsättning, MRA talar om förvandling av människan, kommunisterna förfäktar förnyelse, i båda fallen måste en förbättring ske. I samarbetet med de kristna grupperna gäller ju f.ö. samma regler som i enhetsarbetet i profana organisationer; inget avsvärande av den egna socialistiska grundsynen.

● Inom vårt parti har vi ett stort behov av lidelse för folkets sak. Hänsynen som band oss samman på tretti-talets nivå har utvecklingen själv avslutat. Vad vi behöver lära är hänsyn och omsorg om individen. (Vi har alltid talat om medlemsvärd). En annan art av människa måste utvecklas men vi kan inte vänta tills vi genomfört socialismen. Vi bör göra både-och. Dels arbeta för partiet och dess mål, dels omvandla oss själva och andra individer till förståelse för att hat och prestige utgör inga lösningar - de föder endast nya och värre problem. Endast en modern människa, förnyad eller förvandlad,

passar till hög teknik som annars kan hinna fatt människans förnuft. I de socialistiska länderna har den gamla arten av människa fördärvat så mycket av det stolta verket. MRA talar om Guds röst i vårt inre, ordvalet är inte det väsentliga utan innebörden. Samvetets röst går lika bra. Det goda hos svensk arbetarrörelse bröt mark för nuvarande generation.

● Freden måste fördjupas så vi kan tala om frid på jorden, den frid som kommer från hjärtat. Det är vanligt enkelt folk som kan åstadkomma förändringar till det bättre i världen. Vi måste komma ihåg att även statsmän och olika förhandlingsdelegerade har personliga problem, kanske lika stora som dem vilka skall behandlas. Viktigt är, för att använda ett uttryck av MRA, vad är rätt, inte vem som har rätt.

Vänsterpartiet kommunisterna har ett gott partiprogram. Karakteristiskt för detta är bl.a. fördjupad internationalism, intensifierad socialistisk debatt på hög nivå och förbättrad partidemokrati. Vårt parti säger sig också vara folkets ödmjuka tjänare vilket ju omsluter även kristna grupper. I allt samarbete människor emellan sker en växelverkan; vi får lärdomar och vi ger lärdomar. Som en underström i olika religiösa människors uttalanden går tanken på handling. Men det är bråttom! Dialogen mellan kristna och marxister måste fortsätta för att följas av handling.